

VOICE OF ECCE HOMO

Organisatie Crestina Ecce-Homo Nederland

DECEMBER 2023

Mattheüs 15:27

En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondkens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.

VAN DE VOORZITTER...

Het jaar 2023 gaat als we het mogen beleven straks al weer over in 2024. We mogen als stichting weer op een gezegend jaar terug zien. Mooie acties hebben we gehad, met prachtige opbrengsten!

In dit jaar zijn we twee keer actief geweest in Roemenië en verzonden we twee keer een zending naar Oekraïne vanuit onze opslag in Dej (RO). We hebben in Oekraïne contact met een kerk in Ternopil. De plaatselijke dominee, Mykola Semenov, kwam op 14-jarige leeftijd tot Christus in Oost-Oekraïne. Hij begon zijn werk met kinderbediening in zijn kerk, wat later ontwikkelde tot het doen van jeugdwerk. Ook werd hij diaken en leidde hij de gezinsbediening met zijn vrouw Anna. Anna leidt daarnaast de vrouwenvereniging en samen geeft het echtpaar huwelijksvoorlichting aan jonge stellen.

Sinds de eerste dagen van de oorlog zet het domineesechtpaar zich actief in voor vluchtelingen in hun stad Ternopil. De ervaring van hun familie met het ontvluchten van de oorlog in 2014 hielp hen om in februari 2022 snel hun weg te vinden. Samen met een team van hun kerk hielpen ze bij het organiseren van een

opvangcentrum voor vluchtelingen. Elke dag voeden ze vluchtelingen, geven ze onderdak en delen ze boodschappentassen uit (ongeveer 2.500 tassen per maand). Tijdens de eerste vijf maanden van de oorlog hebben ze meer dan 10.000 vluchtelingen in Ternopil kunnen helpen!

Samen met Bijbels van de GBS hebben we in oktober voedsel en kleding naar Oekraïne gestuurd. We hopen ook met uw steun meer te mogen doen aan de grote nood. De gevolgen van de oorlog zijn zoals we weten groot voor de burgers. Maar veel mensen mogen weten dat God de Heere regeert. Op Hem ziende, mogen ze en kunnen ze met hun leven door gaan, ondanks de nood en verwoestingen. Namens de gemeente brengen wij hun dank over voor de ondersteuning die we mogen geven. Wilt u ons helpen de transportkosten voor een nieuwe lading GBS-Bijbels te financieren? Maak uw gift over via de QR-code. Hartelijk dank!

Met vriendelijk groet,
J. Nieuwburg - voorzitter



Mykola en Anna met hun dochters.



De nood in Oekraïne is groot.

Bedankt GBS voor de mooie Bijbel in eigen taal!



VAN DE PENNING- MEESTER

In de afgelopen periode hebben we opnieuw twee keer 1250 Bijbels ontvangen van de GBS.

Ook was er 3 juni jl. een verkoopdag in Oud-Beijerland. Een gedeelte van deze opbrengst was voor onze stichting. Ons team stond er ook met de verkoop van aardappeltwisters. We ontvingen van de Hervormde Gemeente €7966 euro. Het geld is gebruikt voor de herbouw van de kassen.

3 september hadden we een actie met bollussen en snoeprollen. Wat een groot succes! De opbrengst was 2275,50 euro.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle giften en opbrengsten in deze achterliggende periode! Wij hopen en bidden dat de Heere ons werk in Roemenië wil zegenen en bekrachtigen.

Tijdens de verkoopdag werden aardappeltwisters gebakken.



De opbrengst van de bolusactie was €2275,50.

VOICE OF ECCE HOMO

Organisatie Crestina Ecce-Homo Nederland

p/a Nieuweweg 22

3295 XS 's-Gravendeel

E: info@ecce-homo.com

T: +31 6 30 23 14 81

IBAN: NL42ABNA0608872296



OKTOBERREIS

Ons bezoek in oktober stond in het teken van de wederopbouw van de kassen, afronden van de zonnepanelen en zoveel mogelijk gereedmaken van entree en toiletgroep in de kerk. Ook brachten we een tractor en frees`mee. Daarnaast hebben we samen met de plaatselijke bewoners gekeken of er mogelijkheden zijn om landbouw uit te breiden of te optimaliseren om zo de lokale bevolking van werk te voorzien en daarmee gelijk voedsel te creëren voor het basic life project.

In Uncesti hebben we besloten het even te laten rusten en op de huidige manier door te gaan in het steunen van de eerste levensbehoefte.

In Capalna heeft de stichting grond gekregen vanuit een nalatenschap. Hier willen we voedsel gaan kweken met een plaatselijke boer die daar ook al heel lang ons contactpersoon is. We willen proberen met goed zaad en pootgoed hem een handje te helpen waardoor er efficiënt gewerkt kan worden en er daardoor meer opbrengst zal zijn. Ook willen we spullen brengen voor beregening. Een beregenings-systeem bestaat in Capalna nog niet, terwijl de grond aan een rivier ligt. Samen met akkerbouwers uit onze kennissenkring proberen we hier zo goed mogelijk op in te spelen en de mensen daar zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken.

Helpt u ons mee?

