

# Voice of Ecce-Homo

**Mei 2022**

## Van de voorzitter

Wat een verschrikkelijke oorlog is dat toch in de Oekraïne. Heel Europa is in rep en roer. Maar vanuit Gods Woord mogen wij weten dat het nooit uit Zijn hand loopt. En als we zien hoe er nu vele joden versnelt naar hun thuisland mogen gaan, is dat toch weer bijzonder. De schrift zegt: 'Ik zal ze trekken uit alle windstreken'.

Als organisatie mochten wij een steentje bijdragen om de nood te ledigen van de enorme stroom vluchtelingen. Het was bijzonder wat er allemaal in één week gebeurde.

Twee vrachtwagens vol goederen, in totaal 30 ton aan gewicht kregen we gedoneerd. Waaronder kleding, matrassen, bouwmaterialen en voedsel.

Toen we via diverse kanalen voedsel inzamelden, werden er aardappelen en uien geschonken en gratis verpakt. Ook ontvingen we van een bedrijf vele noodrantsoenen die lang houdbaar zijn en daarnaast nog suiker, appels, peulvruchten en 2 pallets rijst en chocopasta.

Van een diaconie ontvingen we een geldelijke bijdrage van €1.000,- om in Roemenië voedsel bij te kopen, Een andere diaconie schonk €550,- om rijst te kopen. Daarnaast ontvingen we nog vele andere giften. En diverse sponsors maakten het tweede transport en voedsel mogelijk.

Dit alles was om stil van te worden. Wat een zegen hebben we mogen ervaren. Er is 5.000kg direct doorgesluisd naar de Oekraïne en de rest mochten we verdelen over 8 opvangcentra voor de gaarkeukens die daar zijn opgezet.

Na aankomst in Roemenië hebben we zelf met behulp van onze Roemeense contacten alles verdeeld en verladen. Op dit moment houden we contact met onze mensen in Roemenië om in de nood te blijven voorzien. Dan mogen we tot hiertoe weer zeggen: 'en de HEERE heeft het voorzien!'

Ook nu mochten we weer ervaren 'niet het vele is goed, maar het goede is veel'. En als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden des zelfs bouwlieden daaraan (Psalm 127:1a).

In afhankelijkheid van Hem mogen wij een instrument zijn in Zijn handen.

Een hartelijke groet,  
J. Nieuwburg

## Genesis 22:14

*En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien. Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden.*



## Van de penningmeester

Na de Heere willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele giften en opbrengsten in de achter liggende periode. De volgende actie is gehouden:

- Opbrengst bolusactie: € 1.539,-

**LET OP!** Onze Rabobank-rekening hebben wij opgeheven. Een gift of betaling kunt u overmaken naar onze rekening van de ABN Amro bank: NL42 ABNA 0608 8722 96.

## Inzameling kleding

Heeft u nog kleding wat een tweede kans kan krijgen, dan zien wij dit graag in onze container!

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de kledingcontainer bij de fam. van Leeuwen (Mijlweg 7a) klaar staat. Dit valt gelijk met de oud papier container van basisschool 'De Fontein' die staat op het terrein van firma Barth (Mijlweg 1). Bij vragen graag telefonisch contact opnemen met fam. Hooijmeijer via (078) 6733311.

### Data:

- 3-4 juni 2022;
- 15-16 juli 2022;
- 26-27 augustus 2022;
- 7-8 september 2022;
- 25-26 november 2022.

### Tijden:

- op de vrijdagden van 17.00-19.00 uur;
- op de zaterdagden van 8.00-17.00 uur.

## Één van onze mooie projecten

Onze partnerorganisatie Elpis organiseert sinds maart 2021 een nieuw project. Dit project biedt de mogelijkheid van onderwijs voor 30 zigeunerkinderen. Deze kinderen zijn in de leeftijd van 6-14 jaar. Zij leefden voorheen op straat en zijn nog nooit naar school geweest. Docenten leren hen lezen en schrijven en tussen de middag krijgen ze een warme maaltijd aangeboden. De kinderen zijn aanhankelijk en vinden het fijn om naar school te gaan. De school staat in Glod, 5 kilometer van Gilgau. De docenten zijn onder andere sociaal werkers van Elpis, maar ook van de plaatselijke overheid om de lesstof aan te bieden. Lesmateriaal en eten worden gesponsord door Ecce-Homo en Elpis. Ecce-Homo mocht computers regelen, in samenwerking met 'Stichting Hand' uit Strijen. De programma's in het Roemeens zijn door Ecce-Homo aangeschaft. Ook de GBS heeft lesmateriaal ter beschikking gesteld. Bij dit project horen de kinderen vertellen uit Gods Woord. Wat zou het groot zijn als dit gezegend mocht worden aan hun hart.

## Oproep

Wilt u de nieuwbrief graag online ontvangen?  
Stuur een mail naar: [info@ecce-homo.com](mailto:info@ecce-homo.com)



**STEUN**  
onze  
bouwsteenactie  
en **SCAN!**

