

# Voice of Ecce-Homo

## 'zie de mens'

**Mei 2021**

### Van de voorzitter

Het jaar 2020 ligt al weer even achter ons. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor velen was het een jaar van verdriet en rouw, voor anderen een jaar vol dankbaarheid omdat geliefden bewaard en gespaard werden en weer thuis mochten komen.

Ook voor het werk wat wij mogen doen voor onze naasten, betekende 2020 een jaar van aanpassingen. We zijn zeer dankbaar dat het Basic live / Medical Project en de werkzaamheden voor het TBC kindertehuis gewoon hun doorgang konden vinden. Dankzij uw steun was het mogelijk om elke maand aan onze verplichtingen te voldoen.

Helaas moesten we het project in Uncesti stil leggen nadat de fundering gemaakt was. We mochten Roemenië niet in, omdat we uit een 'code rood' gebied kwamen. Ook de fairs in Roemenië konden geen doorgang vinden.

In Nederland kon in het voorjaar de kledingbeurs niet doorgaan. In het najaar hadden we hiervan een mooie opbrengst van € 1.000,-.

We ervoeren het als een wonder wat er in november gebeurde tijdens een pannenkoekendrive, door de jeugdvereniging van 's-Gravendeel georganiseerd. Tijdens deze drive werden pannenkoeken, fruit en aardappelwikkels verkocht. In de avond werd er een veiling georganiseerd via Whatsapp. Tijdens deze veiling werden er boeketten en plantenbakken geveild. Nu ik kan u vertellen dat ik met kippenvet op de bank zat toen ik zag wat er gebeurde. Persoonlijk kan ik niet anders zeggen dan dat er vele harten zijn geneigd door de HEERE om hier aan mee te doen. In één avond werd een opbrengst gehaald, die we anderen jaren ontvingen met (de nu geannuleerde) fairs en beurs. De veiling had een opbrengst van ruim € 5.750,-.

Dan kunnen we alleen nog maar zeggen: En de HEERE zal het voorzien. We zijn de HEERE dan ook veel dank verschuldigd.

We hopen dat het ons gegeven wordt om in 2021 te starten met bouwen in Uncesti. Inmiddels staat een heftruck gerestaureerd klaar voor transport.

We kijken uit om verdere voorbereidingen te kunnen doen.

Een hartelijke groet,  
J. Nieuwburg

*Psalm 118: 11  
Dit werk is door Gods alvermogen.  
Door 's Heeren hand alleen geschied;  
Het is een wonder in onz' ogen:  
Wij zien het, maar doorgronden't niet.*



*Bijbelstudie en jeugdvereniging in de woonkamer.*



### Van de penningmeester

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele giften en opbrengsten in de achterliggende periode.

- Pannenkoeken drive: € 11.210,-
- Bouwstenen actie's:
  - verkoop kaarten: € 272,-
  - bolus-snoeprollen actie: € 1.360,-
  - overige bouwstenen giften: € 4.500,-
  - collecte kerk: € 3.736,28

### Inzameling kleding

Heeft u nog kleding wat een tweede kans kan krijgen, dan zien wij dit graag in onze container! Bij grote hoeveelheden kleding kunnen wij dit bij een bedrijf brengen die dit professioneel uitzoekt en exporteert naar andere gebieden op de wereld. Hiervoor krijgen wij een kiloprijs wat het transport naar Roemenië mogelijk maakt. In onderstaand schema kunt u zien wanneer de container bij de fam. van Leeuwen (Mijlweg 7a) klaar staat. Dit valt gelijk met de oud papier container van de Petrus Datheenschool die staat op het terrein van firma Barth (Mijlweg 1). Bij vragen graag telefonisch contact opnemen met fam. Hooijmeijer via (078) 6733311.

#### Data:

- 16 t/m 19 april 2021;
- 28 t/m 31 mei 2021;
- 9 t/m 12 juli 2021;
- 27 t/m 30 augustus 2021.

#### Tijden:

- op de vrijdagen van 17.00-19.00 uur;
- op de zaterdagen van 8.00-17.00 uur;
- op de maandagen van 17.00-21.00 uur.

# Bouwstenen voor Uncești



Als we zien wat er allemaal gaande is in de wereld, doet het ons denken aan Matheus 24, waar beschreven staat wat er in de eindtijd geschieden zal. Veel kerken worden er jaarlijks afgebroken of verkocht wegens kerkverlating. Dan verwondert het ons nog steeds dat wij een kerk mogen bouwen in Uncești Moldavië.

In de nieuwsbrief van oktober 2020 hebben we u verteld op welke bijzondere wijze we mochten komen aan een romny loods (20x13 (260 m<sup>2</sup>)). Door de grootte van deze loods krijgen we de mogelijkheid om zowel een opslag te bouwen als een kerk. Want in Uncești hebben ze geen kerkgebouw. De diensten worden in de huiskamer van Ds. Costel gehouden, net als de vrouwen- en de jeugdvereniging. In maart vorig jaar werd de loods naar Roemenië verzonden, waar hij opgeslagen ligt in onze opslag in Dej.

Door corona-maatregelen kunnen we niet naar Roemenië toe, maar vanuit Nederland konden we gelukkig veel aansturen. De fundering en vloer zijn klaar en gefinancierd. En nu zij we op zoek naar middelen om:

het **kerkgebouw** verder op te **bouwen en in te richten.**



**STEUN**  
onze  
bouwsteenactie  
en **SCAN!**

Ecce-Homo,  
'zie de mens'!

## ACTIE!

voor de bouw van  
een kerk in Uncești  
Moldavië (RO).

Draagt u / draag jij een

## STEENTJE

bij?

