



Voice of Ecce-Homo

December 2019

Van de voorzitter

LS,
In oktober mochten we weer een bezoek brengen aan Roemenië. Tijdens deze reis zijn we doorgereden naar Uncesti in Moldavië (Roemenië). Al enkele jaren ondersteunen we deze kleine gemeente materieel. We hadden vernomen dat het er erg arm is en dat onze ondersteuning hard nodig was. Ik kan u zeggen, het was een schok om te zien dat het in dit dorp leek of de tijd had stilgestaan. De huizen (van leem) in erbarmelijke staat. Geen water, geen elektra, nagenoeg geen werk, kortom veel armoede en geen uitzicht op verbetering. Enorm en verschrikkelijk! Maar toch ook wel een lichtpunt. Er is een warme christelijke gemeenschap, geleid door Ds. Costel. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief een kort verslag van de reis naar Moldavië. Wij hopen en bidden dat u ons werk mag en wil ondersteunen en dat u wil geven van de gave die u ontvangen hebt. Zoals we lezen in 1 Kronieken van David, die alle lof en eer geeft aan God en blijmoedig geeft van de gave die hij ontvangen heeft.

Een hartelijke groet,
J. Nieuwburg

Spreuken 3:27 Onthoud het goed van Zijn meesters niet, als het in het vermogen uwer hand is te doen.

Van de penningmeester

In de maand oktober hebben we als stichting bijzondere inkomsten mogen ontvangen. Vrijdag 4 oktober is er in Roemenië een fair geweest waar onze mensen ook bij aanwezig waren. Deze fair heeft opgebracht: € 3.784,-. Fijn dat we op deze manier in de stad geld in kunnen zamelen voor hun arme landgenoten op het platte land. Woensdag 9 oktober werd er in 's-Gravendeel een tweehandskledingbeurs georganiseerd. Hiermee mochten we een mooi bedrag ophalen van € 1.400,-. Ook de jeugdvereniging van de Oud Ger. Gem in 's-Gravendeel heeft niet stil gezeten. Zij organiseerde opnieuw een pannenkoeken-restaurant. Tevens werden er tijdens het eten bloemen geveild. De totale opbrengst kwam op € 4.491,-. We zijn er stil van! Het geeft ons kracht en steun om ook in Moldavië verder te gaan! Na de Heere iedereen hartelijk dank voor zijn of haar gave en inzet!

Inzameling kleding

Heeft u nog kleding wat een tweede kans kan krijgen, dan zien wij dit graag in onze container! In het onderstaand schema kunt u zien wanneer de container bij de fam. van Leeuwen (Mijlweg 7a) klaar staat. Dit valt gelijk met de oud papier container van de Petrus Datheenschool die staat op het terrein van firma Barth (Mijlweg 1). Bij vragen graag telefonisch contact opnemen met fam. Hooijmeijer via (078) 6733311.

Data

- 24 jan. t/m 27 jan. 2020
- 20 maart t/m 23 maart 2020
- 15 mei t/m 18 mei 2020
- 10 juli t/m 13 juli 2020
- 28 aug. t/m 31 aug 2020

Tijden

- op de vrijdagen van 17.00-19.00 uur
- op de zaterdagen van 8.00-17.00 uur
- op de maandagen van 17.00-21.00 uur.



Op bezoek naar Uncesti

Na een lange rit worden we warm ontvangen door pastor Costel. Na het lossen van de meegebrachte spullen, gaan we koffiedrinken en kennismaken met elkaar in het huis van pastor Costel.

Levensgeschiedenis Uncesti

Duitsers hielpen met de start van de farm met vee en landbouwwerktuigen. De Duitsers stopten omdat ze te oud werden. Daarna werden ze geholpen door Engelsen met de start van de bouw van een woning voor hun zoon. De Engelsen stopten jaren geleden met hulp.

Calin, een sociaal werker, ontmoette Costel tijdens een theologische studie in Boekarest. Calin spreekt erover in zijn kerk en sindsdien (2017) helpt Elpis hen aan levensmiddelen en kleren. Via Elpis werd contact gelegd met Ecce Homo. Hans ontving als voorzitter een brief van de pastor uit Uncesti. Naar aanleiding van deze brief hielden we o.a. een inzamelingsactie in Nederland op de Petrus Datheenschool te Puttershoek en binnen families. We brachten toen 12 dozen levensmiddelen, 400 blikken linzen, 15 zakken kleding, ½ pallet chocoladepasta, 100 Roemeense Bijbels, verschillende soorten zondagsschoolboekjes.

De volgende dag kochten we 1.500 kg aan wintervoorraad, zoals aardappels, uien, kool. Dit konden we kopen van een gift die we al ontvangen hadden vóór vertrek.

Dit gaf ons allen diepe verwondering. De Heere neigt de harten van mensen om geld te geven voor de armsten onder ons. Wij willen een ieder hartelijk dankzeggen, maar bovenal God die ons dit uit genade schenken wil.



Vervolg

We bezochten een aantal woningen in Uncesti. Wat we daar zagen, was een harde werkelijkheid. Huizen van leem, doorgezakte daken en geen stromend water. De woonomstandigheden zijn zeer slecht.

De tegenstellingen zijn enorm: een internetabonnement kost € 3,74 per maand. Stromend water is er niet. Water aanleggen/een wel slaan kost €15.000,-. Brandhout kost €110,- p/m³. De meeste mensen krijgen een kleine uitkering van de overheid, waar ze in de winter hout óf eten van kunnen kopen. Wat een moeilijke keuze is dat.

Wij hopen het komende jaar wat voor hen te kunnen betekenen door het bouwen van een loods en het opvangen van water.

Wij hopen u Deo Volente in de nieuwsbrief van mei meer te vertellen over onze verdere activiteiten in Uncesti!

Donatiebegeleidingskaart

Uw vrijwillige bijdrage voor de Stichting Ecce-Homo kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: **NL42 ABNA 0608 872 296 ten name van Organizatia Crestina Ecce-Homo Nederland.**

Mocht u een specifiek project willen steunen, dan verzoeken wij u de naam van een van de volgende project op te nemen in het betaalkenmerk van uw storting.

- **Bijbelverspreiding**
- **Basic Live:** hulp aan gezinnen in armoede d.m.v. voedsel, kleding en in enkele gevallen met een financiële bijdrage.
- Medische hulp in Preventoriul TBC de Copii Ilisiua, een tehuis waar plaats is voor 80-100 kinderen met tuberculose. Binnen dit tehuis ondersteunen we de werkzaamheden op verschillende manieren met onder andere:
 - project **Cup of Milk:** zuivelproducten leveren via Roemeense melkveehouders;
 - project **Happy Meal:** een goed belegde boterham voor de kinderen;
- Medical project **Calpalna:** dokterspraktijk en voorziening medicijnen.
- Kinderdagverblijf **Elpis Foundation.**
- **Moldavië:** het ondersteunen van een kleine gemeente in Uncesti.

BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!